



INBILIK

Maj
2023

MEDLEMSINFORMATION FÖR FORSERUMS SÖK AV ROHNNY ANDERSSON

Medlemsavgifter

Mer än halva vårt verksamhetsår har redan gått men förhoppningsvis återstår mer än hälften av verksamheten. Även detta år beslöt årsmötet att medlemsavgifterna skulle vara oförändrade jämfört med tidigare år. Avgiften för aktiv vuxen medlem är 250 kr. För ungdomar under 17 år är avgiften 50 kr. Reserverande, d.v.s. passiva vuxna medlemmar samt ungdomar mellan 17-20 år, betalar 100 kr. För familj med minst en aktiv vuxen medlem är maximala avgiften 500 kr och för familj utan aktiv vuxen 400 kr. Familj omfattar familjemedlemmar med samma adress. Med aktiv medlem menas medlem som klubben har betalat minst en startavgift för senaste säsongen. Det kan då innebära att du får betala aktiv avgift för det år du inte längre är aktiv eller inte längre tävlar för klubben men kvarstår som medlem. Du får se det som att du får betala i efterskott för de utgifter klubben har haft för dig.

Inbetalningskort för årets medlemsavgifter är bifogat till denna klubbinformation. Är ni flera med samma bostadsadress så är inget belopp ifyllt. Vad som ska betalas får ni fylla i själva från den specifikation som är med på blanketten. Detta för att ni kanske vill ändra något. Eventuellt lägga till eller ta bort personer, fyll i beloppet samt betala därefter in det så fort som möjligt. Om ni lägger till någon person så ange också dennes personnummer. Det går också bra att swisha avgifterna till klubben. Sänd pengarna till nummer 1232329720 och ange vem/vilka det gäller. Om det gäller nytilkomna personer, ändrad adress m.m. så sänd samtidigt ett mail till forserumssok@telia.com och förklara.

Vasaloppet

Möjligheterna att förbereda sig på hemmaplan inför Vasaloppet genom skidåkning var nästan helt obefintliga då tiden som det fanns ett tillräckligt snötäcke kunde mätas i timmar och inte i dagar. Resor till platser med snö alternativt konstsnö för träning eller annan träningsform fick bli lösningen. Det var dock fler åkare än de senaste åren som deltog från klubben och därav några förstagångsåkare. Det var bra förhållanden på dagen för Vasaloppet kan det tyckas med solsken och ingen nysnö men under 10 000 deltagare kom i mål vilket är det lägsta antalet sedan 1992. Viktor Josefsson gjorde åter ett lysande resultat med plats 593 och då får vi tänka på att han har fyllt 40 år.

Här är resultaten i årets av klubbens deltagare:

Vasaloppet

593	Viktor Josefsson	4.42.13
3702	Johan Hakkarainen	6.45.41
5825	Mats Kall	8.01.41
7973	Robin Edberg	9.39.15

8106 Peter Svenlid 9.44.50

Öppet spår

- Fredrik Mathsson 6.27.31
- Mattias Larsson 6.32.28

Tjevvasan

- Ulla Karin Ramde 2.31.22

Kyla och snö

Vi har alla numera vant oss vid att vinter inte betyder stabilt kallt väder och med snöfall som leder till ett tjockt snötäcke under minst tre månader varje år. Detta till skillnad för de flesta vintrar för 40-50 år sedan. Våra föräldrar pratade om vintrarna under krigsåren 1940-45 när det var under -30 grader långa perioder. Vattnet på Vättern frös till is och man kunde köra lastbil från Jönköping till Gränna.

En som har berättat om vintrarna förr var August Tobias Edberg, född i Bogla utanför Rogberg år 1894, verksam som bonde i Grännatrakten för att på äldre dagar bo i Klappa i Malmbäck. Det kan man läsa om i Nässjö kommuns Hembygdsföreningars årsbok 2022 "Då och nu i Nässjöbygden". Första vintern han minns var år 1911 i januari. Han bodde i Grännatrakten och familjen hade besök av en faster från Amerika. Han, fastern och två systrar skulle åka och hälsa på släkten i Malmbäck. Färden gick med parhästar och släde. När de skulle åka tillbaka efter två dygn så fick de stanna kvar för det hade snöat så mycket så vägarna var inte upplagade. De fick vänta till fjärde dygnet innan de kunde återvända till Gränna.

Nästa vinter eller rättare sagt senvår som han mindes var 1915. Han låg i det militära på A6 i Jönköping. De hade övning i Barnarp den 15 maj och skulle övernatta i tält i skogen. Det blev kallt och det ihållande regnet övergick i snö. Snö i så stora mängder så att trädknoppar bröts och föll ned över tälten. Till slut kom befälen med beskedet att alla skulle återgå till regementet. Det var inte det enklaste med djup snö, nedfallna träd och telefonstolpar m.m. En del värnpliktiga orkade inte sina ryggsäckar så befälen hjälpte till att bära. Detta blev också för tungt så till slut la de alla ryggsäckar i stor hög och täckte med granris. Därefter tog sig guppen oordnad tillbaka till regementet. Nästa dag åkte de med släde upp till Barnarp och hämtade ryggsäckarna. Jordbruket i trakten hade påbörjats men fick göra uppehåll i 14 dagar tills snön var borta.

Året efter var han åter i det militära. Regementet A6 var kommenderat till Vikbolandet utanför Norrköping. Sjukvårskompaniet var dock förlagt inne i stan på vinden ovanpå polishuset. Där var det dock

så kallt att både mat och vatten frös varje natt. En natt var det under -40 grader och de som gick ut förfrös delar av ansiktet.

Slutligen berättar han om vintern 1923-24. Han hade flyttat till en gård i Vireda. Den 23 oktober började det snöa och blåsa kraftigt. Det fortsatte hela natten. Dagen efter var den stora flytt dagen för pigor och drängar. Både pigan och drängen skulle flytta och han skulle skjutsa dem till Hultrums station. Tåget gick redan kl. 7 på morgonen. Han tog fram hästar och spadar för att skotta vid behov. Det visade sig dock att snön hade packats så hårt så det var nästan en isyta ovan. Det gick inte att följa vägarna utan man fick sväng in över åkrar och ängar där snön var mindre djup. Snön gick inte bort efter detta utan bara byggdes på. Längs vägarna var under vintern bitvis drivorna så



Stort snödjup i Kanada

höga att man inte såg åt sidan. När man till slut kom till sådden så fanns det kvar drivor bakom stengärds-gårdar m.m. som inte hade smållt utan man fick lämna åkersdelen osådd. Vid midsommartid 1924 så fanns det fortfarande snö kvar på gårdarna i Ravelsmark (ovanför Gyllene Uttern).

Det kanske är bäst som det är nu för tiden med vintrarna?

Hitta Ut nu även i Nässjö

För omkring tio år sedan kom några yngre och teknikintresserade orienterare i IKHP Huskvarna på att man borde kunna modernisera den gamla motionsformen Trim-OL. Nästan alla hade redan då mobiltelefoner där man kunde ha kartan i med de punkter som skulle besökas. Med mobilen kunde man registrera koderna för kontrollerna vid besöket. Till det kom att man kunde skapa en stadskarta över staden och dess omgivningar och ha som karta. Då slapp kommunen upprätta och underhålla en sådan. Kostnaden för dessa som utgavs kanske var 3:e år kunde kanske delvis ges som bidrag till klubben. Med reklam på kartan kunde man finansiera tryckningen av kartan samt ge ett överskott till arrangören. De första åren delades kartorna gratis ut till alla hushåll men sedan fick de hämtas på bensinstationer, bibliotek, butiker m.m. Första året gick förvånansvärt bra med ca 1200 personer som besökte minst en kontroll och totalt gjordes det ca 58 000 kontrollbesök. Sedan har de kört Hitta Ut varje år, de senare åren ihop med övriga klubbar i kommunen, och toppen nåddes pandemiåret 2020 med nästan 2 500 deltagare och 137 000 kontrollbesök.

Idén spred sig till andra större klubbar och städer. Svenska Orienteringsförbundet engagerade sig för

styrning m.m. Eksjö SOK provade att arrangera Hitta Ut år 2021 och fick ca 1 200 personer att ge sig ut och prova på denna motionsform vilka gjorde över 30 000 kontrollbesök (i Hitta Ut benämns kontrollerna checkpoint). De vilade förra året men har ett nytt arrangemang i år igen.

En del deltagare blir så bitna att de inte nöjer sig med att besöka alla checkpoints på ett, två eller tre arrangemang. De ägnar hela sommaren åt att åka omkring i Sverige för att få ihop så många besök och naturupplevelser som möjligt. De som i år har besökt flest checkpoints har besökt ca 1 300 st hittills och mer blir det säkert. För två år sedan besökte en person över 6 300 checkpoints. Med 150 checkpoints i snitt innebär det alla checkpoints på mer än 40 arrangemang. Puh!

Med allt detta som bakgrund så tyckte Elin Svensson i Nässjö OK att även Nässjö borde ha ett Hitta Ut-arrangemang att erbjuda sina invånare. Kontrollområdet skulle inte bara omfatta Nässjö stad med omgivningar utan alla kommunens kransorter där det finns en relativt färsk orienteringskarta. Hon förankrade idén i klubben och bjöd in övriga klubbar till en idéträff sent förra året. Nog tyckte de flesta på mötet att det var lite väl snålt med tiden för att kunna genomföra detta redan 2023 men Elin hade förberett det mesta och hade en tidplan. Mötesdeltagarna åkte hem och förankrade idén i klubbarna. Resultatet blev att i början av året beslöt de fyra klubbarna Annebergs GIF, Bodafors OK, Forserums SOK samt Nässjö OK att gemensamt anordna Hitta Ut år 2023. Lämpliga kartområden bestämdes, lämpliga punkter för checkpoints (i alla svårighetsgrader) valdes ut, materiel beställdes och möjliga sponsorer kontaktades. En av dem var Nässjö kommun som uppskattade initiativet och utlovade ett betydande stöd för materielinköp och kartryckning. Med ett mindre antal företag där det fanns personkontakter skrevs det ytterligare sponsravtal med. Omkring 1 mars sändes allt underlag in till en designfirma och omkring 1 april gick kartarket med alla delkartorna, beskrivningar, reklamloggor, text om hur det går till och hur man ska uppföra sig m.m. till tryck. Tre veckor senare kom 15 000 vikta kartark tillbaka. Snabbt fördelades dessa på klubbarna och delades ut senast Valborgsmässoafton till hushållen för 1 maj var det premiär för vår Hitta Ut. Vi delade ut ca 1 000 kartark i Forserum medan personer på landsbygden och andra hänvisades till att själva hämta kartor på Medborgarkontoret eller vid Lillsjöstugan.

I skrivande stund har något mer än två veckor gått av aktivitetsperioden som pågår ända fram till 17 september. Redan första dagen besökte en person samtliga 96 checkpoints som då var tillgängliga. Ytterligare 14 checkpoints blir tillgängliga den 17 juni då



checkpointsen området i Lövhult är utsatta medan vi stänger området i Forserum den 1 augusti. Vid skrivtillfället så har tolv deltagare besökt alla 96 tillgängliga checkpoints, nästan 450 personer har besökt minst en checkpoint och totalt har över 8 200 checkpointbesök gjorts. Allt detta kan man kontinuerligt följa på hemsidan www.hittaut.nu/nassjo om man rullar ned lite på sidan. Sidan har också räknat fram att våra besökare redan har spenderat nästan 6 200 timmar i skogen och då vandrat över 16 500 km d.v.s. mer än ¼ av Jordens omkrets. Så än så länge är vi



som arrangörer nöjda och mycket tid återstår. Du som inte har provat på, gör det! Börja i Lillsjöskogen, där det finns ett

antal lättfunna checkpoints dit man t.o.m. kan ta sig med rullstol och rullator.

Det är tänkt att det till att börja med ska vara ett tre-årigt arrangemang. Sponsorkontrakten är i vart fall skrivna så. Arrangörsmaterielen är ju nu betalda och kan återanvändas varje år. Kostnaden framöver består främst av tryckning av kartark men upplagorna blir då väsentligt mindre då utdelning till alla hushåll bara gjordes detta år. I fortsättningen så får intresserade hämta sin karta på angivna utlämningsställen. Nu när vi har presenterat för allmänhet och företag vad Hitta Ut är och vad det kan utnyttjas till, så hoppas vi det ska bli lättare att sälja annonser och få det hela som en inkomstkälla för föreningarna men också en motionsform att locka fler att vilja börja orientera på riktigt.

Elljusspår och Lillsjöskogen

I sista numret av Inblick förra året kunde du läsa om att elljusspåret var trasigt och frågan om att förse elljusspåret med ny belysning hade fått tvärstopp p.g.a. förslaget till ny översiktsplan över Forserum.

Vi fick löfte om att Kultur- & Fritid skulle repa-

rera den trasiga belysningen som på en plats skadats av nedfallna träd. Trots påminnelser under hela året så hände inget. Vår medlem och mycket duktige skidåkare Viktor Josefsson låg på och kontaktade själv Pär Jansson på Kultur- och Fritid ett flertal gånger. Till slut fick han löfte om att själv anlita en elektriker och en markentreprenör för att på kommunens bekostnad reparera belysningen på spåret. Detta utfördes vid årsskiftet och därefter har belysningen fungerat problemfritt.

I början av året hörde Pär Jansson av sig och sa att han skulle kalla till ett möte om elljusspår i Forserum inom några veckor. Detta inte minst efter att han hade haft träff med Forserums Samhällsförening. Tiden gick och ingen inbjudan kom. I samband med en föreläsning som vi var på och träffade honom så lovade han på nytt att kalla till möte. Inget hände och för några veckor sedan ringde undertecknad upp honom och frågade om träffen. Han var då inte så positiv och sa att för närvarande hade han inte så mycket att informera om. Orsaken var bl.a. att han och Kultur- & Fritid hade påbörjat ett projekt med att byta belysning på elljusspåret i Malmbäck samtidigt som kommunen skulle överta spåret till kommunalt ägandeskap och förvaltning. Malmbäcks IF skulle inte bidra med varken pengar eller arbetsinsats. Intagna offerter innebar dock att anslagna medel inte räckte. Föreningen hade då erbjudit sig, att om de fick anslagna medlet som bidrag, så skulle de med insatser från föreningen och lokala företag utföra bytet. Så kunde dock inte kommunen göra eftersom pengarna var avsatta som en investering och kunde inte enkelt omvandlas till ett bidrag. Så var läget för stunden och han visste inte hur de skulle komma vidare.

I vårt fall betyder den nya översiktsplanen allt. Vår klubb lämnade sina synpunkter i början på året. Svaret gick helt ut på att Lillsjöskogen ska bevaras och att ett nytt skolområde med bostadsbebyggelse ska förläggas någon annan stans, i vårt förslag väster om på kommunal och Snuggarps mark. Enligt tidigare information så ska ett slutförslag till översiktsplan läggas före sommaren och fastställas i höst. Efter remissomgången i vintras har dock inget hörts eller skrivits om tidplanen för resterande planarbete. Mister vi Lillsjöskogen så mister vi elljusspåret och inget realistiskt förslag till ny förläggning av ett elljusspår kan troligen varken kommunen eller vi i klubben hitta.

Lillsjöstugans renovering

I förra numret av Inblick stod det att läsa om beslutade och diskuterade renoveringar av Lillsjöstugan. Praktiskt har inte mera gjorts än vad som var gjort då men nu är det mesta beslutat.



Värmepumpen byttes i början av november. Den tillsammans med sänkning av temperaturen när vi inte brukat stugan och justering av temperaturen i källarvåningen har gjort att värmeförbrukningen har minskat radikalt. Trots högre priser så har totalkostnaden blivit ungefär som tidigare normalår innan kriserna med Corona och Ukraina drabbade oss alla. Förhoppningen är att spara 3 000 kWh/år.

Komplettering med en mindre varmvattenberedare (och med den stora i vila då vi inte behöver duschvatten) har vi väntat på sedan i vintras men ska ske innan hösten. Allt för att minska spillvärmen.

Beslut om att byta tre fönster mot gatan är fattat och ansökan om bidrag för detta är inlämnat. Genomförandet blir att köpa detta som ett helt färdigt arbete av en byggnadsfirma.

Golvet i entrén till damernas omklädningsrum ska lagas och delar av fasaden ska målas. Däremot avvaktar vi med att behandla det flagnande yttertaket. Skidskytteplanket ska demonteras nu när den idrotten har utgått ur klubbens verksamhet.

Så nog finns det en del att göra. Räkna med att ni alla behövs för att få detta utfört under detta året.

Summering vårens tipspromenader

I snart 50 år har vi arrangerat tipspromenader vid Lillsjöstugan under ca 20 söndagar. Detta för att få intäkter till klubben men också erbjuda motionstillfällen och social samvaro för allmänheten. Deltagarantalet har varierat och var som högst på 1980-talet när anställda på flera företag fick räkna det som en aktivitet för att få ihop poäng som resulterade i diverse sportutrustning. En annan topp var kring sekelskiftet då värdefulla slutvinster infördes. Corona-restriktionerna var också gynnsamt för deltagandet då det var en av de få aktiviteter som kunde genomföras.



Familjen Lundstedt—Flitiga tipspromenaddeltagare

Tyvärr var vårens deltagande det sämsta sedan 1993 med 58 vuxna och 9 barn i snitt. Det var i snitt nästan 20 mindre startande varje söndag jämfört med förra året som var ett ganska bra år. Varför varierar deltagandet på detta sätt? Ja det är inte enkelt att svara på. En barmarksvinter och sedan snö i flera veckor i mars när vi började är ingen bra förutsättning. Att gå en längre runda på gator genom samhället är heller inget som gynnar deltagandet, speciellt inte för familjer med barn. Däremot kan vi inte skylla på ruskväder för

det var det inte en enda söndag, tvärt om var det kanske lite för mycket sommar vid ett flertal tillfällen.

I mitten av september så startar vi en ny omgång med ett 10-tal promenader. Snö ska väl inte vara något problem då utan vi får hoppas på lockande höstväder. Vi får tro på att de vi saknat återkommer och att vi kan locka nya deltagare, inte minst bland alla de nya grannar vi fått de senaste åren i husen vid Trollevi.

Zon-samarbete

I likhet med många tidigare år så har OL-klubbarna inom zonen ett antal gemensamma orienteringsaktiviteter att erbjuda under året. En ungdomsserie pågår för fullt och avslutas under denna månad. Eftersom vi tyvärr inte har några aktiva orienteringsungdomar så har vi inget deltagande.

När denna är avslutad så efterföljs den av en sprint-Cup på tätorternas gator och omnejd. Programmet är enligt följande:

On 7 jun Eksjö SOK
Ti 13 jun Nässjö OK
Ti 20 jun SOK Aneby

Avgiften är 50 kr för vuxna och 20 kr för ungdomar under 17 år. Ersättningen betalas på plats. Av avgiften går 10 kr till ett sammanlagt pris för de tre tillfällena. Start kan ske mellan 17.30-18.30. Inbjudan och resultat presenteras på Eventor (hemsidan <http://eventor.orientering.se>).

Slutligen kommer sommarens höjdpunkt och det som lockar flest deltagare nämligen Högländs-OL. En serie träningsorienteringar med banor i alla svårighetsgrader och banlängder. Vår klubb önskade ett vilolår som arrangör efter ha arrangerat varje år sedan starten vilket beviljades. Programmet är enligt följande:

Ti 27 juni SOL Tranås
Ti 4 juli Inget Högländs-OL p.g.a. Tjust 2-d.
Ti 11 juli Eksjö SOK
Ti 18 juli Nässjö OK
Ti 25 juli Inget Högländs-OL p.g.a. O-Ringen
Ti 1 aug SOK Aneby
Ti 8 aug Annebergs GIF

Avgifter, starttider m.m. är desamma som för sprint-Cupen ovan förutom att det inte delas ut några slutpriser, se Eventor.

Gemensam teknikoriering har vissa av klubbarna i zonen bedrivit tillsammans under ett flertal år. Tanken är bra men reseavstånd m.m. har inneburit dåligt med deltagande. Klubbarna beslöt därför att inte genomföra någon teknikträning detta år.

AI - Artificiell intelligens löser allt?

Den senaste tiden så har begreppet AI dykt upp i tidningar och på TV. Både något som ska hjälpa oss människor att enklare klara vardagen men också något som kan vara ett hot i form av att det kommer att försvinna en massa arbetstillfällen, hjälpa oss att fuska och kanske till slut bli mänsklighetens herrar. Egentligen är det bara ett dataprogram som mycket snabbt kan undersöka en massa tidigare erfarenheter och dokument och kan ge ett fullödigt svar fortare än de flesta människor kan. Som ett första exemplet så finns programmet ChatGPT på Internet som alla kan söka fram och använda. Det är bara att ställa en fråga och vänta på ett svar. Frågar man på kända personer, platser, händelser m.m. så får man ett korrekt och ganska

omfattande svar. Frågan man på mer okända saker så sjunker hittills kvaliteten för den har svårt att finna fakta och har en tendens att blanda in likartad fakta.

Jag frågade för ett par månader sedan på engelska ”Vad är känt om Forserums SOK”? Svaret blev, över-satt till svenska ” Forserums SOK är en idrottsförening med säte i Forserum, Sverige. SOK står för "Sportklubb", som är svenska för "Sports Club". Klubben grundades 1917 och har en lång historia av deltagande i olika sporter, inklusive fotboll, handboll, innebandy och friidrott.

Fotbollslaget i Forserums SOK har spelat i lägre divisioner av svensk fotboll. Handbollslaget har varit mer framgångsrikt, då damlaget spelade i den högsta divisionen av svensk handboll, SHE, under 1990-talet och början av 2000-talet. Damlaget i handboll vann även det svenska mästerskapet 1993. Klubben har också ett starkt ungdomsprogram som erbjuder möjligheter för barn och tonåringar att delta i olika sporter och aktiviteter. Sammantaget är Forserums SOK en väletablerad idrottsförening med en historia av framgångar inom flera sporter, framför allt inom handboll.” Den information kan man ju vara stolt över men den var ju inte helt rätt då den blandade ihop klubben med Forserums IF samt Sävsjö HK.

I dag ställde jag samma fråga igen och då lät det som följer: ” Jag ber om ursäkt för förvirringen i mitt tidigare svar. Så vitt jag vet i september 2021 så finns det ingen specifik information tillgänglig om Forserums SOK som idrottsförening i Forserum, Sverige. Det är möjligt att klubben antingen är en lokal eller regional organisation som inte har vunnit betydande erkännande eller exponering utanför sin omedelbara gemenskap. Det är också möjligt att klubben har etablerats eller vunnit framträdande plats efter mitt slutdatum för min kunskap. För att få korrekt och aktuell information om Forserums SOK rekommenderar jag att du kontaktar lokala idrottsmyndigheter, samhällsorganisationer eller gör en sökning efter senaste nyheter eller uppdateringar om klubben.”

Nu låter den lite mera ödmjuk men det visar också att utvecklingen på denna korta tid har lärt programmet att vara mera kritiskt vilket säkert är bra. Vi får se om det blir ett hot mot orienteringen genom att ha med en liten AI som läser kartan och dirigerar hur man ska springa. Att få deltagaren att springa fortare klarar den nog inte av.

Veteran-OL

På vanliga orienteringstävlingar har det inte varit så många klubbmedlemmar de senaste åren. Det är en tid sedan vi var så många att vi fyllde en hel buss. Däremot har vi blivit ganska många som nått pensionsåldern och deltar på Veteran-OL-tävlingarna varje onsdag. Den yngsta äldre som tillkommit är Reine Jansson som testar att göra comeback efter många år. Fler med mig minns säkert honom från pojkkåren med en tröja med texten ”Ta en Toy” och som hävdade att den varma årstiden omfattade även november, för då var man tillåten att springa med kortärmad tröja. Från klubben deltar som mest 7-8 löpare vilket är ca 10 % av startfältet. I onsdags var det tänkt att det skulle bli en trivseldag med en klubbmatch mot Vätternygdens veteraner i Eksjö. Som ni kanske minns så blev det ingen trivseldag. Den började kall och blåsigt, ca 8

grader varm för att framåt dagen övergå i tätt snöfall och vitt på marken samt ned mot 0 grader. Alla överlevde dock detta och duschen kändes extra skön. Tyvärr vann motståndarna men det var oväntat knappt.

Nyheter i korthet

- Under våren har vi fått två nya medlemmar och tillika Vasaloppsåkare. Det är Johan Hakkarainen som återkommer som medlem samt Peter Svenlid. Vi hälsar dem välkomna och hoppas att de finner fortsatta aktiviteter i vår verksamhet.
- I samband med att Nässjö kommuns skogsansvariga var och träffade Forserums Samhällsförening angående upprövning på HSB:s mark vid återvinningsstationen, deltog klubben och påtalade för dem vad som står i våra avtal med Nässjö kommun. Det är kommunen som ska ta bort nedfallna träd samt hålla skogsmarken i trim både kring el-ljusspåret och på tomten som Lillsjöstugan ligger på. Detta om vi inte överenskommer om annat. Ett besök vid Lillsjöstugan övertygade dem om att träden, och av dem många dåliga, på västra delen av tomten mot Boddalens tomt bör tas bort. De återkommer när de framöver har en större skogsmaskin i Forserums närhet. De hade ambitionen att gallra allmänt i Lillsjöskogen men hade ingen kunskap om förslaget till översiktsplan som kanske gör detta onödigt.
- Planeringen av O-Ringen 2025 pågår och det mesta av betydelse är klart. Som tidigare informerats om går etapp 1 och 2 i Månsarp, 3 och 4 i Barnarp och 5 i Tenhult. Förläggning blir det på Elmia-området. Alla trafik till och från tävlingsplatserna ska ske med bussar med Elmia som utgångspunkt. Detta gäller alltså även för funktionärer. I nästa steg ska klubbarna uppskatta hur många funktionärer de kan ställa upp med och om de har personer som kan påta sig att vara delansvariga. Dessutom kommer snart för klubbarna att framföra vad klubben kan och vill syssla med under tävlingarna. Måns Lennermo, nu ordförande i Nässjö OK, har åtagit sig att arbeta som projektledare för O-Ringen Jönköping 2025 med start på heltid i sommar.
- Naturpasset anordnas av Motionssektionen och som vanligt har man lagt ned mycket tid på rekognosering och fotografering. Vår version är i första hand tänkt att genomföras på cykel. Området med kontroller är i år ett av de minsta på längde och kan beskrivas som Forserum-Stenslabo-Eskilstorp-Lekeryd-V Höreda-Ö Höreda-Hattasjön-Storsjön-Forserum. En viss oro finns att Hitta Ut ska påverka deltagarantalet negativt men de flesta tror att det är olika människor som lockas av de båda aktiviteterna. Vi får se när vi summerar i höst.
- Årsmöte hölls som vanligt första veckan efter att julhelgdagarna var slut. Nästan allt slutade i omval vilket både är glädjande och lite oroande. Inte minst valberedningen ser att det är ont om kandidater att ersätta de som önskar upphöra med sitt uppdrag. Det är inte bara mer medlemmar vi behöver utan medlemmar som verkligen vill att klubben ska leva vidare och åter blomstra med aktiviteter för alla åldrar.